

Precis som Coolidge Obama talar om förändring

Christine Vaple

Obamas föregångare Calvin Coolidge gjorde bara en utlandsresa som president. Det var 1928 för att tala på den Panamerikansk konferensen och tala om "framåtskridande" och "goodwill" gentemot Kuba efter en lång period av spända relationer. Sedan dess har tills nu ingen sittande USA-president besökt landet.

I februari tillkännagav Obama att han skulle besöka Kuba i mars, för att lägga in en högre växel i normaliseringen av förbindelserna med Havanna innan han lämnar Vita huset. Han hoppas kanske att kunna säkra sitt eftermäle som den som satte punkt för mer än 50 år av hätsk USA-politik och prövade nya sätt för att förhålla sig till Kuba.

Obamas resa påminner en del om Coolidges besök för 88 år sedan, med budskap om "förändring" och "börja på ny kula". Men sedan dess har relationerna mellan USA och Kuba bara blivit allt mer komplicerade och otrevliga, så förutsättningarna för Obama idag skiljer sig stort från Coolidges 1928.

Med krigsfartyg, kanonsalut och flyguppvisning

Så anlände Coolidge till Havanna i januari 1928 och välkomnades i hamnen av Gerardo Machado, Kubas USA-stödda president/diktator. Sedan fördes han genom stan i en storstilad parad och överöstes med rosor från tiotusentals hurrande kubaner på gator, balkonger och hustak. Kuba förklarade dagen nationell helgdag.

På den tiden var USA en dominerande kraft på Kuba, med rätt att ingripa i landets inre angelägenheter, enligt USAs "Platt-tillägg" till Kubas grundlag från 1902, och trängde aggressivt in i andra länder i Latinamerika och Karibien, bland andra Nicaragua och Haiti.

"Karibien var mer eller mindre USAs insjö," enligt Amity Shlaes, Coolidgebiografins författare. Och USA förväntade sig att kubanerna skulle välkomna presidenten som en älskad "Daddy". Det är knappast en symbolik som Obama vill frammana när han i mars ska försöka sopa undan årtionden av ackumulerad bitterhet över USAs imperialism och inblandning i Kuba.

Dämpa Latinamerikas protester

Coolidge såg också sin resa som en omstart med Kuba. Trettio år tidigare hade Theodore Roosevelt rest dit för att slå ned de kubanska befrielsestyrkorna och överta Spaniens kolonisering av ön. Detta blev inledningen till över 50 år av USA-kontroll. "Teddy Roosevelt åkte till Kuba för att kriga, Coolidge såg sig själv som en ceremoniell förmedlare av goodwill," enligt Amity Shlaes. Hans besök var tänkt att dämpa Latinamerikas ilska över USAs översitteri.

I sitt anförande talade han om "ett förhållningssätt byggt på fred och goodwill, i vilken små nationer respekteras. "Idag är Kuba en suverän stat," sa han, och "ett tydligt bevis på de framsteg vi gör". Men Coolidge nämnde inte Platt-tillägget till Kubas grundlag, som han inte ville låta Kuba ta bort trots enträgna vädjanden. Inte heller lättade han på de höga tullar som USA belade Kubas socker med,



Calvin Coolidge lyfter på hatten åt hyllande folket

fast Machado bett honom. Coolidge hänvisade frågan om sockertullarna till kongressen.

Men ingen egentlig förändring

"Coolidges tal var fyllt av tom retorik och antydde ingen verklig förändring i USAs illvilliga planer gentemot Kuba och resten av Latinamerika," enligt Peter Kornbluh, medförfattare till *Back Channel to Cuba* (se Kuba 3.15), som återger historien om hemliga förhandlingar mellan de båda regeringarna under 50 år. Obama hoppas att hans resa ska förebåda en mer bestående och genomgående förändring av USAs förhållande till Kuba. Fem år efter Coolidges besök 1928 störtades Machado i en revolution - med stöd av USA

Källor NYT 160222 , HT 160225



Vad göra med detta Kuba som inte vill regimskifta?