

# *Benåda Ana Belén, Frige Oscar López*

Eva Björklund

## **Ana Belén Montes, dömd för spioneri**

Ana Belén Montes - säkerhetsexpert i Pentagon, av puertoricanskt ursprung - dömdes 2002 till 25 års fängelse, anklagad för att ha spionerat till Kubas fördel. Hon förnekar inte att hon i lagens mening spionerat. Hon hävdar inte heller att straffet är orimligt utifrån USAs lag och praxis.

Men hon hävdar bestämt att hennes handlingar är moraliskt rättfärdiga. Hon ångrar ingenting, hon har inte tillfogat USA:s folk någon skada, bara de aggressiva krafter som hävdar USAs rätt att med våld härska över alla världsdelen länder.

För Ana är "mänskligheten mitt hemland", där finns hennes lojalitet, inte hos USA:s stormaktspolitik och dess våld, manipulationer och spionage och förtryck som dagligen drabbar folken. (Se Kuba 4.2015)

## **Oscar López Rivera, politisk fånge i USA**

Han tillhör de puertoricaner som under 70-talet tog upp kampen för Puerto Ricos frigörelse från kolonialmakten USA, ett krav som också FNs avkoloniseringskommitté ställer. Kampen fördes fredligt men 1981 dömdes han till fängelse i 55 år för "uppviglande sammansvärjning" och 1987 15 år till för att ha planerat flyktförsök. Han har hållits isolerad i 14 år.

Puerto Ricos Kommitté för Mänskliga Rättigheter kräver att han omedelbart skall frigis. Landets politiska, religiösa, akademiska och sociala institutioner gör detsamma, även de partier och medier som vill behålla Puerto Ricos koloniala status. Även guvernören krävde det när han besökte Oscar i fängelset. En sådan enighet bland puertoricaner har aldrig tidigare funnits. 2013 uppmanade fackförbundet AFL-CIOs kongress - enhällig - president Obama att utnyttja sin rätt att frige honom.

*Silvio Rodriguez  
sjunger för Ana Belen*



## **En ära att stå med Ana Bélen**

Oscar López sa i början av januari att för honom är det en stor ära att ha Ana Belén Montes namn bredvid sitt i kampanjen för frigivning. "Alla rättvise- och frihetsälskande puertoricaner bör vara stolta över Ana Belén. Det hon gjorde var mer än hjältemodigt. Alla som tror på freden, rättvisan, friheten – och alla nationers rätt till självbestämmande utan ingripanden eller hot– skulle ha gjort detsamma i hennes ställe. Hon förmedlade information om hur USA försökte störta Kubas regering och påtvinga kubanerna ett regimskifte till Washington system. Låt oss alla vara stolta över henne, stödja henne och kräva hennes frigivning."

## **Puerto Rico, USAs krigsbyte**

I sista stund, när de kubanska befrielsestyrkorna 1898 så gott som besegrat Spanien, invaderade USA Kuba och berövade kubanerna segern. I fredsöverenskommelsen mellan USA och Spanien - kubanerna var inte tillfrågade - överlät Spanien inte bara Kuba utan också Puerto Rico, Filippinerna och Guam till USA. Detta blev starten för USA som imperialistisk världsmakt. Sedan dess har puertoricanernas kamp mot världens mäktigaste imperium fått föras i medial osynlighet.

USA började utnyttja Puerto Rico som militärbas och övningsfält för bombflyget. På 70-talet gick puertoricanerna ut i massiva aktioner för självständighet, mot USAs truppernas närvaro och bombövningar i Vieques. FNs avkoloniseringskommitté krävde i sin resolution år 2000 i otvetydiga ordala att USA skulle upphöra med sina krigsövningar på Vieques, vilket också skedde, samt att frågan om avkolonisering av Puerto Rico skulle tas upp i FNs generalförsamling 2008.

Den 8 april, under en av sina konserter i Spanien, tillägnade Silvio Rodriguez Ana Belén sin sång Mujeres, för hennes hjältemodiga insats att förse Kuba med information om USAs fientliga planer. Han ville sprida kännedom om Ana Belén, som var beredd att offra livet för att bistå Kuba. Han uppmanade publiken att skriva till Obama och begära hennes frigivning. Svenska-Kubanska föreningen deltar i en internationell kampanj för att förmå USA att benåda Ana Belen och frige Oscar Lopez.

