

Kärrtorp väckte Sverige



Nätverket Linje 17 skriver:

”Vi lever här, alla vi. Det här är allas vårt torg, allas våra gator, allas vår förort. Vi ska inte behöva se oss om över axeln eller undvika vissa områden. Vi har inget annat val än att tillsammans med våra grannar, vänner och familjer skapa områden som åter är trygga och öppna för alla.”

Enligt polisens uppgifter kan så många som 20 000 människor ha deltagit i manifestationen i Kärrtorp den 22 december 2013. Foto: Henrik Persson

Det var en mäktig känsla att finnas bland alla de tusentals människorna på Kärrtorps Idrottsplats den 22 december. Över hela landet var det liknande manifestationer. Budskapet var tydligt: Sverige handlar om något annat än vad rasisterna tror.

Vad hade hänt veckan innan? Nazister försökte inmuta stadsdelen. Ritade hakkors på skolorna. Ett lokalt samarbete mot rasism och främlingsfientlighet inleddes. Man valde att demonstrera på torget i Kärrtorp. Men 30 nazister angrep, slängde knallskott, stenar och flaskor direkt in i samlingen av folk. Vuxna och barn chockades av hatet. Måndagen efter i skolorna gavs tid för barn som varit på plats att behandla vad de varit med om och få berätta.

Enigheten var påfallande bred. Från Vänstern till Moderaterna fanns organisationerna på plats. Av riksdagspartierna lyste Sverigedemokraterna med sin frånvaro.

Våra massmedier spelar dock dubbla roller. Tyvärr bidrar man ibland till

problemet. 75 bombdödade afghaner, irakier eller pakistanier är i medierna fortfarande betydligt mindre värda än samma antal européer eller nordamerikaner. 58 000 amerikanska soldater som dog i Vietnam har sina namn ingraverade i ett monument. De 2-3 miljoner vietnameser som dog i samma krig saknar såvitt jag vet ett gemensamt minnesmärke.

”Rasism är dåligt”

Musikern Niklas Strömstedt som deltog i Kärrtorp sa: ”- Rasism är dåligt, som det stod på ett plakat här, och det är inte svårare än så”.

Nej, svårare är det inte. Men den mer långsiktiga kampen mot rasism är däremot svårare. I talen i Kärrtorp framhölls ett samband mellan ökande rasism och ekonomiska nedskärningar som drabbar stora grupper. Rasismen har också djupa historiska rötter och idémässig koppling till den europeiska koloniseringen av både den egna periferin (i vårt fall Sameland) och den övriga världen.

Läs Sven Lindqvists bok ”Utropa varenda jävel”. Den boken är en god inblick i vad den europeiska kolonialismen innebar för afrikanerna, Amerikas indianer och många andra.

Lindqvists bok ”Terra Nullius” visar följderna av kolonialismen för aboriginerna i Australien. Följder som spelar en stor roll in i vår egen tid.

En orättvis värld

I Europa är situationen idag mycket allvarlig i t ex Ungern, för att ta det kanske värsta landet. Uniformerade rasister marscherar på gatorna. De gör våldsattacker på romer. Regeringen hindrar inget av det. Många ifrågasätter idag om Ungern är en demokrati. I åtskilliga länder finns också en omvittnad vardagsrasism som yttrar sig i diskriminering vid anställningar och många andra situationer. Även i Sverige.

Rasläror ledde fram till Auschwitz, men förhistorien är lång. Och att vi nu har en postkolonial värld där Sydafrikas apartheid är ett minne blott, betyder inte att alla rasfördomar är borta.

Vi lever än idag i en orättvis värld. Där namn, utseende eller hudfärg fortfarande kan avgöra om du blir behandlad som en jämlike eller ej.

Henrik Persson
vice ordförande,
Föreningen Fjärde Världen