

Böcker

”Islamisk Stat” med marknadsföring

Ämnet för Loretta Napoleonis bok är ju på en gång motbjudande och, på grund av sin dramatik, lockande.

Islamiska Staten eller Daesh som den arabiska förkortningen lyder – har ju lyckats skapa en aura av mystik kring sig. En aura som gör att man tror att det finns mer att veta om dem.

Och det visar Loretta Napoleoni att det gör. En viktig sak som hon belyser i sin bok är att mystiken kring IS emellertid inte är någon slump – utan skapad av dem själva. Konceptet har de hämtat från modern marknadsföring. Napoleoni tränger med denna bok bakom den skapade mystiken. Och fram kring IS träder både deras uppkomsthistoria, organisationerna och länderna bakom IS.

Det finns mycket annat som är modernt med IS: Glassiga magasin där bilder från deras olika vidriga terroråd mot människor och fornlämningar sprids. IS har egna oljekällor, toppmodern IT-teknik och mycket annat.

Överhuvudtaget är det slående hur väl terrorsektorer som al-Qaidas och IS inträde på världsscenen sammanfallit med marknadsekonomins ökande dominans i hela världen.

Fast landbas

Islamiska Staten är ju "islamisk" – eller salafitisk, en muslimsk riktning – i så motto att de kallar sig det. Men en absolut majoritet av världens över en miljard muslimer tar enligt tillgängliga uppgifter avstånd från IS. Säkert lika mycket som en majoritet av världens kristna inte har några sympatier med den kristna kidnappningssektorn "Herrens Befrielsearmé" i Uganda.

IS-ledaren och "kalifen" – ordet kalif betyder (Muhammets) "arvtogare" – Abu Bakr al-Baghdadi är när det här skrivs fortfarande vid liv.

Al-Baghdadi gick från okänd till känd efter att på oklar grund ha släppts ut från Camp Bucca, ett av den ockuperande USA-militärens fångelser i Irak. Där inne hade han,

under misstänkt stor frihet, kunnat utbilda adepter för genomförandet av sina planer. "Vi ses i New York" lär han ominöst ha sagt till utpasseringsvakterna vid frigivandet...

Loretta Napoleoni
Islamiska Staten
Översättare Karin Andrae
Fri Tanke 2015

Det Baghdadi och hans grupp tillförde den moderna jihadistströrelsens kanon är tanken på en fast landbas. Al-Qaida hade ju ägnat sig åt spektakulära terroråd riktade mot civila och militära mål, punkt. IS gick ett steg vidare. De började efter närmast oeffterhärmliga våldsorgier genomdriva upprättandet av vad som presentrats som, just en "islamisk" stat.

Och IS-modellen, att efter massakrerna sluta fred med de besegrade och upprätta (sin egen) lag och ordning samt ge god försörjning åt de civila, har varit framgångsrik: På nätet finns filmer från IS-erövrade städer som Raqqa i Syrien och Mosul i Irak där försäljning av alkohol och musikvideos stoppats. IS-vakter tar hand om parkskötseln. Religiös polis åker runt i bilar och kontrollerar klädsel, kvinnor är klädda i heltäckande niqab – ibland med en kalashnikov över axeln. Ett riktigt IS-paradis.

Enligt Loretta Napoleoni tog IS vissa steg från att vara en "skalstat"

Fängelsefoto på Al-Baghdadi under perioden i USA-arméns fångenskap.
Foto: Wikimedia Commons



(en väpnad grupp med samhällsliknande infrastruktur) till att verkligen bli en stat, där vi kanske i framtiden kunnat fått se Baghdadi skaka hand med besökande statschefer från andra länder. Nu blir det nog inte så. Efter det stora terrorådet i Paris inledde ju Väst, och ännu mer Ryssland, intensiva bombningar av IS-fästena i Syrien.

Ökad terror

Men även om IS förintas – och det utlovade ju samstämmigt EU:s politiker efter det stora terrorådet i Bryssel – kvarstår ett problem: IS grund är inte bara materiell, den bygger på en idé. Och så länge den idén ter sig lockande för olika individer och grupper kommer nya terrorhandlingar troligen äga rum.

Det "krig mot terror" som Bush utlyste har ökat terrorn i världen å det grövsta, inte minskat den. Förvånansvärt få av dagens politiker drog några korrekta slutsatser av det. Istället utlovades bara mer av samma: "Vi ska krossa IS – inte förhandla".

Bombningarna av IS i Syrien och Irak bara nu senast har antagligen dödat så många totalt oskyldiga civila, att de kan ha lagt grunden för uppkomsten av nya terrorister som kommer att verka i decennierna framöver. Det är därför alla flygbombningar av grupper som IS är kontraproduktiva, vilket Loretta Napoleoni och andra insatta länge påpekat.

Det finns en omtalad YouTube-video där en ung albansk IS-krigare tillsammans med sina män skär sönder sitt pass med en (överdrivet stor) kniv. Allt under ropet "Allahu-Akbar" - "Gud är större!".

Symboliken är tydlig, och kanske är det IS politiska islam i sin prydno: "Nu är vi inte längre irakier, syrier, tjetjener eller albaner, nu ingår vi i och strider till slutet för en gemensam, ny, islamisk, stat. Ett land, kalifatet."

Albanen i videon uppges nu vara död. Men det är tyvärr inte de idéer han hade.

Henrik Persson