

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/> eller skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation kan också publiceras i <http://www.globalarkivet.se>.

Påven utser ny biskop i Östtimor

Ända sedan den indonesiska invasionen 1975 har den katolska kyrkan och dess biskopar spelat en stor roll i Östtimor. Biskoparna har tydligt ställt sig på det östtimoresiska folkets sida. Därför är det en viktig händelse när påven Franciskus nu har utsett salesianermunken Virgilio do Carmo da Silva, abott i provinsen Östtimor, till ny biskop i Dili som efterträdare till biskop Alberto Ricardo da Silva, som dog av hjärncancer i april 2015.

Utnämningen tillkännagavs av Ionut Paul Strejac, Vatikanens charge d'affaires i Östtimor, under en presskonferens den 30 januari i biskopsresidenset i Dili. Stiftet har administrerats av biskopen i Baucau, Basilio do Nascimento, sedan den 9 februari 2015, efter att biskop da Silva lagt ner ämbetet. Den avlidne biskopen efterträdde biskop Carlos Ximenes Belo, som tillsammans med José Ramos-Horta fick Nobels fredspris 1996 för sin opposition mot den indonesiska, ofta brutala, ockupationen av Östtimor.

Biskop da Silvas installationsmessa kommer att hållas den 19 mars.

"Att vara biskop är inte en lätt uppgift. Därför ber jag alla katoliker i Östtimor, präster, munkar, nunnor att

be för mig", sade biskop da Silva till timoresiska katoliker under en mässa den 31 januari.

Biskop da Silva är född 1967 i Venilale. Han gick i en skola driven av Salesianerorden. Senare blev han munk i denna och prästvigdes 1998. Efter denna tjänstgjorde Da Silva som utbildningsledare och ledare för noviser i Salesianorden, församlingspräst och rektor för en teknisk skola. Han har också en examen från det påvliga salesianuniversitetet i Rom.

Hans yngre bror, fader Gui do Carmo da Silva, är också salesianpräst.

Fausto Belo, pensionerad gymnasielärare från Baucau, sade att biskopen är känd för att vara duktig, social och med ett jämnt humör.

"Han ler alltid och hjälper ofta sina vänner, när de har det svårt", sade han.

Tommy Pollák

Källa: Thomas Ora/UCANews, <http://www.ucanews.com/news/pope-francis-names-new-bishop-in-timor-leste/75112>