



90-årskalas i
Solidaritetshusets
trädgård

Historiker, filosofer, poeter, journalister har berättat om Fidel

Inti Peredo, Cubanos por Cuba

Miljoner ark har skrivits om honom. Vad skulle jag kunna säga som inte redan är sagt?

Kom ihåg att vi talar om en Fidel med förmåga att mobilisera miljoner när kan kallade samman folket i mobiliseringar, marscher, massmöten på torg och i samlings-salar, alla fyllda tillbristningsgränsen av folk som ville höra honom, se honom och känna styrkan och kraften bakom hans ord.

Om denna Fidel som i den förtrollade stämningen på Revolutionstorget samtalade med oss, inte höll tal som det brukar sägas.

Vi talar om denna Fidel som med tusenmilasteg går in på San Lázarogatan, långt före livvakter och ordningsmakt, och som bara med sin närvaro tar luften ur missnöjets upproriska raseri.

Så vad kan en enkel kuban säga om denna jätte?

En sak som jag alltid beundrat hos Fidel är att han lever i vår nutid med framtidens tankevärld.

Han är den advokat som ifrågasatte vårt lands samhällssystem och beslöt att ändra det.

I ett första försök anföll han, med en handfull modiga, en fästning. Han kom tillbaka från Mexiko med fler för att försöka igen. Med 12 män byggde han upp en armé. Men denna armé vann han ett krig och ett folk som blev revolutionärt. Detta folk utvecklade sig, utbildade sig,

brydde sig om sin hälsa, sin intellektuella och kulturella utveckling och uppnådde de utvecklade ländernas nivåer. Fidel, som visste att Kubas främst främsta rikedom är dess folk, arbetade för att detta folk skulle skapa ekonomins mest hållbara kapital, det mänskliga kapitalet, och drev utbildningen till sin högsta nivå.

Trots USA blockad och Europas inställsamma medverkan utgör Kuba idag förtruppen inom tredje världens länder.

Med denna framtidens tankevärld förstod Fidel att nyckeln till framtiden låg i försvaret av den nationella självständigheten, och försvarade vårt folk mot vilken angripare som helst.

Det gjorde Fidel mot historiens hittills största supermakt. Inte bara i Grisbukten eller oktoberkrisen, utan ända till idag, när han nu varnade oss för "brodern Obama".

Kuba behåller sin självständighet!!!

Fidel var den statsman som insåg att internationalismen var vägen för att främja de förtryckta folkens utveckling. Och han fick det kubanska folket att förstå detta.

Redan under sina första år skickade revolutionen en läkarbrigad till Algeriet.

Utbildningsinsatserna och alfabetiseringsmetoderna har lärt miljoner runt om på jordklotet att läsa och skriva. De kubanska läkarna har förbättrat miljoner människors

Forts sid 12

Forts från sid 11
hälsa på många håll i världen.

Men ännu mer, när andra folk behövde soldater fick de stöd. Det mest storartade exemplet är försvaret av Angola, apartheidregimens fall och Namibias självständighet.

Miljoner i världen är för evigt tacksamma för Kubas insatser!!!

Ett annat av dagens stora problem, som Fidel tidigt varnade för, är utlandsskulden.

Fidel var den enda statsman som redan 1985 höjde sin röst mot detta monster. Och även om detta inte nämns idag, bidrog det till att många länder då kunde omförhandla sina skulder, och många fick dem eftersänkta. Till och med själva imperialismen tog till sig läxan då, och ändrade sin låne- och betalningspolitik, för att den var ohållbar.

Fidel tog också sitt ansvar för jordklotet.

Under sina senaste år har Fidel ägnat stor del av sin tid åt

vår arts överlevnad Han har varnat oss för kapitalismens överkonsumtion och uttömning av jordens resurser och de faror detta innebär för mänskligheten.

I Kubas revolution har folket identifierat sig med sin ledare, och han har med värdighet företrätt och lett dem med vishet. Denna magiska kombination har genomsyrt folk, samhällsgrupper, rörelser och länder, förbättrat nutider och säkrat framtider.

Det är inte en slump att miljoner firar ~~honorn~~ idag, den 13:e augusti, Fidels födelsedag, men också genom honom hyllar hela Kubas folk.

I vår förenings namn, Kubaner för Kuba, vill jag förena mig med lyckönskningars överflöd denna dag.

Grattis Comandante!!!

Och som du lärde oss under den bistra Specialperioden Socialism eller döden!!!

