

Kubansk TV-kanal i USA

Paquita Armas Fonseca

Sedan i juni i år sänder tevekanalen Cuba Max TV i USA, i ett samarbete mellan kubanska RTV Comercial och ICRT, Kubas Radio och TV, ena sidan och å den andra satellitleverantören Dish Networks som via internetplattformen Sling är ett ledande företag på USA-marknaden för programpaket på spanska och engelska.

Tanken är att sändningarna ska pågå dygnet runt och framför allt visa program som producerats i Kuba. Med tanke på USA-publikens ökande intresse för Kuba räknar de med att nå tusentals tittare.

Komediserien Vivir del cuento – Leva på snacket - Kubas mest populära teveprogram de senaste tio åren, är ett av de som bör gå hem hos denna publik. Programmet har belönats med Kubas mest åtråvärda priser kombinationen av lika mycket skratt som eftertanke.

Musik kommer också att sändas på Cuba Max TV och den första säsongen av Sonando en Cuba, Drömman om Kuba, de stora kubanska kompositörerna och unga och kraftfulla strupar, som upprätthåller landets musikaliska kulturarv.

RTV Comercial, som tar fram programmen för den nya kanalen, kan också visa film som den prisbelönta Conducta – Gott uppförande - av Ernesto Daranas och Esteban av Jonal Cosculluela; polisserien UNO; den fina naturserien Habitat av Randol Menéndez med flera. En del program har några år på nacken men är inte bara underhållande utan även bra när det gäller att ge en sann och mångskiftande bild av Kubas verklighet, som motvikt till den förvrängda kliché folk i USA historiskt sett fått sig serverad.

De medverkande i Vivir del Cuento reste till USA i samband med lanseringen av Cuba Max TV.

Översättning Christine Vaple.

Källa digital@juventudrebelde.cu, 2016-06-17

Leva på snacket, en traditionell kubansk burlesk.

