

Axplock: *Solidaritet i handling sommar 2016*

4 juli i Stockholm

Alla folks lika rätt på Stortorget. Bra program med Jan Hammarlund, Pepe & Mary, Stina Bengs, Kemal Görgü och Olof Buckard och talare från Sveriges Fredsråd, Artister för Fred, Irak Solidaritet, och Svensk-Kubanska.

Moncadamötet 26.7 på Sergels Torg stördes av regn och haltande ljudanläggning men vi gjorde det i alla fall, talare Kubas konsul Pedro Manuel och föreningens Eva Björklund, musik Pepe&Mary, Jan Hammarlund och Miguel Parra.



47e Venceremosbrigaden Christine Vaple

Den 47e Venceremosbrigaden marscherade den 8 augusti över Peace Bridge, Fredsbron mellan Fort Erie i Kanada och Buffalo i USA. De var på väg hem från Kuba dit de rest i trots mot USAs fortgående restriktionerna mot resor till detta socialistiska land som tvingar dem att ta omvägen över Kanada. De skanderade "Vi ska få slut på detta reseförbud!" och möttes av hurrarop, banderoller, demonstrationer - och picknick. Det stod medlemmar i tidigare brigader för tillsammans med Präster för Fred, Nationella Nätverket för Kuba, Arbetarnas Världsparti, Latinamerikanska Solidaritetskommittén, Kanadensisk-Kubanska Vänskapsföreningen Niagara och Internationellt Aktionscentrum.



Premiär för upprullen i Västerås Leonor – Sonia – Björn

Lördag 17 juli var det premiär för vår nyinköpta upprulle. Vi höll en manifestation i centrum med utdelning av flygbladen "Häv blockaden mot Kuba". Då var det semestertid och inte så mycket folk i rörelse.

Den andra gången vi var ute fylldes centrum av hemvändande semesterfirare och turister. Det var den minnesvärda lördagen då Fidel fyllde 90 år. Bland de hemvändande fanns två Kuba-resenärer som kom fram till oss där vi hade vår upprulle på Stora torget. De två var mycket nöjda med sin vistelse i Kuba och hade mött en annorlunda, positiv livssyn och många vänliga människor.

Som tack för den korta och trevliga intervjun skänkte vi de två Kubatidskriften och fortsatte därefter vår flygbladsutdelning: Häv blockaden mot Kuba! Återlämna Guantanamo!

Vi fick också hjälp av kamraterna från Eskilstuna som slöt upp på Stora torget.



Venceremosbrigaden och Präster framhöll i ett gemensamt uttalande att båda öppet hade rest till Kuba i solidaritet och utan tillstånd.

De bekräftade att de genom fortsatt civil olydnad skulle fortsätta att försvara Kubas rätt till självbestämmande. Kampen fortsätter, betonade de, tills blockaden och reseförbudet har hävts, USAs flottbas och fångläger i Guantánamo stängts och det olagligen ockuperade området återlämnats till Kuba, och tills USA slutar försöka omstörta den kubanska revolutionen.

De påpekade att när nu energin växer fram för att i USA bygga en rörelse för etnisk, ekonomisk och social rättvisa, så behöver denna rörelse Kuba som förebild. Kuba har visat att en annan värld är möjlig.