



Fana får skymma miljonmanifestation

Zoltan Tiroler

Kuba överraskar världen varje år med sina 1a majdemonstrationer, som samlar flera miljoner människor runt om på ön. Det är besvärande för maktcentra som försöker fläcka ner och förminska detta faktum genom sina propagandamedier.

I år sprang en man, med USA:s flagga, in framför demonstrationen i Havanna strax innan den skulle börja. Medierna glömde genast de enorma demonstrationerna för att koncentrera sig på protesten från en ensam individ. Som överallt annars i världen när någon försöker avbryta en sammankomst där landets statschef och andra ledande personer finns några meter bort, så togs mannen om hand. Men det som på andra ställen skulle förbigås som ett normalt säkerhetsingripande omvandlas när det gäller Kuba till "förtryck". I El Nuevo Herald kan man läsa att "agenter för förtryckarna arresterade och misshandlade mannen" som "utsattes för slag". En våldsamt överdriden version, vilket framgår av videofilmer från ingripandet.

Samma överdrifter som under årtal förmedlats av medierna var gång polisen i Kuba ingriper, med minimalt våld i jämförelse med hur polisen agerar i andra länder. Sedan följer det vanliga mönstret: Vita Husets talesman Joseph Crook anklagar Kuba för att bryta mot yttrandefriheten för mannen med flaggan och kräver respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta säger han, utan att medierna en sekund reflekterar över att USAs regering lovat att med våld utvisa tre miljoner människor, eller att samma regering ligger bakom en reform som berövar 24 miljoner människor deras nuvarande rätt till hälsovård.

Det är den upp- och nedvända världen de miljonärsägda monopolmedierna presenterar. De förtiger de hundratusentals kubaner som försvarar sin revolution 1a maj, för att fokusera på en enda misslyckad figur, tidigare dömd för stöld. Denne har nu skaffat sig meriter för att få politisk asyl i USA.

Källa: Cubainformacion 170511