

# Trygghet och frihet lockar turister

Eva Björklund

När USA inledde sin ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba för över 50 år sedan blev det förbjudet för USA-medborgare att "handla med fienden", dvs turista i Kuba. Många gjorde det ändå i hemlighet via tredje land, och opinionen växte för att som folk i övriga världen få besöka Kuba. 1998 och 1999 medgav dåvarande president Clinton vissa undantag för vissa USA-medborgare att "handla med fienden" - resa till Kuba.

Journalister, akademiker, studenter, politiker m.fl. kunde få särskilda tillstånd att besöka Kuba för så kallat folk-till-folkutbyte. Syftet var att underlätta finansiellt stöd och påverka kubaner i för USA positiv riktning och "demokratisera" Kuba. Men det visade sig att Kubabesöken mer påverkade besökarna än bidrog till att undergräva samhällssystemet.

## Besökarna gillade Kuba

Besökarna kunde på plats se att den mediala framställningen av Kuba som en diktatur som höll folk nere i fattigdom var falsk, och insikten växte om USAs kriminella ekonomiska krigföring mot landet.

Opinionen i USA till stöd för blockaden mot Kuba vände med tiden, och 2016 drev New York Times en stor kampanj för att erkänna Kuba och normalisera förbindelserna. President Obama insåg att demoniseringen av Kuba motverkade sitt eget syfte: fientligheterna mot Kuba försämrade USAs förhållande till Latinamerikas regeringar och år efter år hade FN:s Generalförsamling med överväldigande majoritet krävt att USA ska häva sin brottsliga blockad av Kuba.

Med Obamas beslut för ett år sedan att erkänna Kuba diplomatiskt fick också USA-medborgarna möjlighet att under vissa villkor besöka landet. Och de strömmade till i hundratusental och fann ett helt annat samhälle – öppnare, vänligare, vidsyntare, och hälsosammare – än det USAs regering ansåg sig behöva återta kontrollen över. Men blockaden i övrigt består.

## DN döljer USAs kriminella blockad

Den 1 november krävde FN:s Generalförsamling för 26:e året i rad att USA häver sin över 50-åriga ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba, med 191 röster mot 2, USA och Israel. Just den dagen ägnade DN en debattsida åt Kuba, men inte åt offren för USAs utsvältningsblockad, utan åt "Diktaturens offer".

Nu vill Trump försvåra USA-medborgarnas Kubabesök, kanske av samma skäl som debattören Erik Jennische vill skrämja bort svenskar från att besöka Kuba.

En av Kubas främsta turistattraktioner är tryggheten och friheten, att kunna röra sig orädd och fri på gator, torg och parker alla tider på dygnet. Det lockar turister från hela den våldspräglade amerikanska världsdelen otrygga gator, men även européer väljer Kuba framför de andra karibiska öarna, där våldsbrott t.o.m. är vanligare än i

Latinamerika. Våldet drabbar visserligen inte turister i så stor utsträckning, men rädsla och förmaningar hemifrån skrämmer många från att ta sig ut från turistanläggningars avskilda områden. I Kuba känner de sig trygga såväl på stränderna som i gränder. Den erfarenheten minskar mottagligheten för Erik Jennisches och svenska mediers i allmänhet negativa rapportering om Kuba (se nedan), och de som beöcker Kuba blir också varse USAs ekonomiska diktatur över Kuba. (refuserat av DN Debatt)

## "Resebolagen kränker Kubadiktaturens offer"

Det var rubriken på DN Debatt den 1 november, en artikel författad av Erik Jennische, "programchef Latinamerika, Civil Right Defenders", som jag försökte få in ett svar på.

Jennische anklagar i sin artikel svenska researrangörer för att vara "devota beundrare av revolutionen", sprida "den kubanska regeringens skönmålningar", att det "är kränkande mot revolutionens offer" att sälja "Kubaresor med ett romantiskt skimmer", och "glorifiera de ansvariga för nära 60 år av förtryck och fattigdom" och "för att påstå att de sociala förhållandena förbättrats avsevärt under Fidel Castros styre". Enligt Jennische var det bättre före revolutionen. <https://www.dn.se/debatt/resebolagen-kranker-kubadiktaturens-offer/>

## USAs "Demokratistöd" utomlands

Civil Right Defenders finansieras till stor del av USAs National Endowment for Democracy. Det bildades på Reagans tid för att främja demokratin utomlands och finansieras av USAs "biståndsorgan" USAID för att undergräva olydiga regeringar runt om i världen.

Tidigare var Erik Jennische länge aktivist i SILC, Liberalernas SIDA-finansierade organisation för att bygga upp ett syskonparti i Kuba.

