

## Evo Morales:

# *10 budord för att bygga en bättre värld*

- Första budet: bygga en värld utan invaderare och invaderade, med fullständigt avskaffande av massförstörelsevapen, en värld utan imperialistiska militärbaser i våra länder, en värld där militärutgifterna styrs om till fattigdomsutrotning.
- Andra budet: bygga en värld där de grundläggande välfärdstjänsterna erkänns som mänskliga rättigheter. En värld där vattnet, elektriciteten, kommunikationerna och avloppsystemen inte kommersialiseras utan tillgodoser mänsklighetens behov i hela världen.
- Tredje budet: bygga en värld med ett nytt internationellt finans- och penningssystem, där bankerna inte bestämmer, utan folken. En värld där beroendet av de internationella organen upphör, och deras recept som våldför sig på staternas självbestämmande och som har orsakat växande fattigdom.
- Fjärde budet: bygga en värld med verklig och deltagande demokrati, där de som regerar lyder folket. En värld utan härsarklasser, hierarkier och finansdynastier. En värld där politiken står i livets tjänst med etiskt och moraliskt ansvar.
- Femte budet: bygga en värld där vi utrotar den kulturella och teknologiska kolonialismen och imperialismen. En värld där ingen kan lägga beslag på kunskaperna, en värld där den mänskliga familjen solidariskt och utan vinstintresse bekämpar sjukdomarna.
- Sjätte budet: bygga en värld där vi försvarar rätten till pressfrihet, till information. Därför måste vi vara på vår vakt mot de lögnare som många medier sprider för att rättfärdiga de transnationella bolagens invasioner och kriminalisera de sociala rörelserna och de antiimperialistiska regeringarna.
- Sjunde budet: bygga en värld där alla stater erkänner Moder Jords rättigheter och där utvecklingen sker i harmoni med naturen. Bygga en värld där folken och inte de transnationella bolagen har makten över de strategiska naturtillgångarna.
- Åttonde budet: bygga en värld med en ny ekonomisk världsordning, där handelsförbindelserna bygger på komplettering och solidaritet, och inte på vinst och utplundring.
- Nionde budet: bygga en värld som präglas av enighet mellan folken, de sociala rörelserna, stadens och landets arbetare och de viktigaste kampområdena, bland dem Malvinerna åt Argentina, frihet för Palestina, fred i Syrien, fred i Colombia, slut på den ekonomiska blockaden mot Kuba, återlämnandet av Guantánamo och till slut, för Bolivia, tillgång till havet.
- Tionde budet: bygga en värld som erkänner medborgarskap i hela världen, där de murar rivs som splittrar människor och folk. Ett världsmedborgarskap för att utrota rasismen och diskrimineringen.

Översättning Eva Björklund