



Kubanska parlamentariker

Varmt välkomnade i Westminster

Peter Widén

Sex kubanska parlamentariker besökte Storbritannien i november. Jeremy Corbyn, ledare för Labourpartiet, var en av 25 brittiska parlamentariker (MP) som deltog i en sammankomst organiserad av Cuba Solidarity Campaign (CSC) – Storbritanniens motsvarighet till Svensk-Kubanska Föreningen – och Parlamentsgruppen för Kubakontakt (APPGC). De välkomnade den kubanska delegationen och diskuterade frågor av ömsesidigt intresse, som utbildning, hälsa och religion.

Kubanerna hade en träff med Alan Duncan, konservativ minister på utrikesdepartementet, ansvarig för Europa och Amerika. De träffade också John McDonnell (MP, ekonomisk talesperson för Labour) liksom baronessan Hooper, ordförande för APPGLA, parlamentsgruppen för Latinamerikakontakt.

Under besök i Reading och Oxford sammanstrålade kubanerna med representanter för de politiska ledningarna i dessa städer.

Långa köer föratt hälsa på kubanerna

CSC organiserade tillsammans med Karen Lee (MP, ordförande för APPGC) ett möte öppet för alla parlamentariker. Överhusmedlemmar fick lika väl som akademiker och fackföreningsledare köa för att få träffa kubanerna. Jeremy Corbyn. Och en av Labours och en av Skotska Nationalistpartiets ledamöter välkomnade de kubanska gästerna och poängterade det positiva i de återupptagna diplomatiska förbindelserna mellan USA och Kuba: "Det kubanska folkets beslutsamhet som ledde

till de återupptagna förbindelserna var av stor betydelse" menade Corbyn. Han pekade också på det betydelsefulla i att USA tvingades frige "De Fem Kubanerna" (de som då de kartlade exilkubansk högerterror i Florida blev arresterade och skandalöst dömda till långa fängelsestraff i USA). Corbyn uttryckte sin förhoppning att Trump inte kommer att rulla tillbaka dessa framsteg.

Ingen beröringskräck i England

För svenska läsare kan det vi ovan beskrivit te sej överraskande. Svenska socialdemokrater och även många i Vänsterpartiets ledning har ju beröringskräck när det gäller Kuba. Urban Ahlin (talman i riksdagen och känd genom #metoo) var ju under sin tid som utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna en av de främsta hetsarna mot Kuba. Och Jonas Sjöstedt, V-ordförande, kunde i en Aktuellt-intervju omöjligen säga vem han föredrog; Trump eller Castro. Han kunde alltså inte ta ställning mellan den högerextreme ledaren för den ledande imperialistmakten och presidenten för ett tredje världen land som utmanat denna makt.

I Storbritannien är det annorlunda. Brittiska motsvarigheten till svenska LO heter TUC och är ansluten till Cuba Solidarity Campaign. Bara tanken att svenska LO skulle vara anslutet till Svensk-Kubanska är hisnande. Till socialdemokrater och vänsterpartister i Sverige måste nog frågan ställas: Tycker ni att brittiska Labour och Corbyn gjorde rätt eller fel när de välkomnade och prisade de kubanska parlamentarikerna? ●