



Från Bollebygd till Olof Palmeskolan i La Lisa

Eva Björklund

Jag fick ett mejl från en lärare på en skola i Bollebygd kommun. Gert Arvidsson Arwsenius heter han och ville ha hjälp för att få kontakt med Olof Palmeskolan i Havanna. Bollebygdskolan har under många års tid haft internationella utbyten med andra skolor, främst i Europa. Och Gert hade försökt få till stånd ett samarbete/utbyte med Olof Palmeskolan i Havanna, men det har gått trögt med kommunikationen. Han hade försökt mejlvägen, och via ambassaden, men misslyckats, och vände sig till oss i Svensk-Kubanska för hjälp. Syftet är att kunna göra en "Atlasansökan om ett förberedande besök" – anslag för att bekosta en resa och tillsammans utarbeta ett projekt. Men för det behövs en inbjudan från skolan. Så när jag var i Havanna i våras tog jag mig ut till La Lisa,

Efter Olof Palmes Kubabesök

Olof Palmeskolan fick sitt namn efter Olof Palmes historiska statsbesök i Kuba 1975 och har ett foto av Fidel och Olof Palme vid ingången.

Den ligger i La Lisa, en av 15 kommuner i Havanalännet, i sydvästra utkanten drygt 1,5 mil från centrala stan, med drygt 130 000 invånare. Olof Palmeskolan är

en typisk mellanstadieskola, en standardbyggnad med förtillverkade betongelement, samma modell som gäller över hela landet.

496 elever, de flesta från grannskapet

Jag träffade rektorn Amaury Acuña García under en lunchrast – skollunch ingår. Han var mycket trevlig och förekommande, och berättade om skolan. Den har 496 elever, de allra flesta från närmaste grannskapet, inom gång- och cykelavstånd. Skolan har mycket samarbete med föräldrar och grannskapet, och har bra resultat.

Många kommer från splittrade familjer. Till stöd för lärare och elever kommer en psykolog och en metodolog på regelbundna besök för uppföljning och samtal.

Jag pratade en bra stund med eleverna som hade lunchrast. De var jätterara och svärmade omkring mig och frågade om allt möjligt, de verkade gilla varandra, tjejer och killar, och skolan och rektorn, men visste inte mycket om Sverige utom att vår statsminister blivit mördad. De frågade om allt möjligt i Sverige och om Olof Palme, och om mig, de verkade tycka jag frågade tillbaka om hur de hade det. Bara jättebra!