

Ajö Sven Wernström!

Eva Björklund

Författaren, tillika Kubavännen Sven Wernström lämnade jordelivet den 6 september i år. Han växte upp i en arbetarfamilj på Söder i Stockholm. Han blev typograf på Aftonbladet, och började skriva böcker vid sidan om. Och blev redan på 60-talet medlem i Svensk-Kubanska Föreningen. Vi som varit med länge har många fina minnen av honom. Bland annat när han 1991 delade ut föreningens José Martípris till Gunilla Lundgren.

Han gav ut ett hundratal böcker, bland annat äventyrsböcker, alltid med klassperspektiv och syfte att förändra samhället. Till hans mest kända verk hör den prisbelönta ungdomsbokserien Trälarna (1973–1981) som skildrar de fattigas historia under en period på nästan 1000 år i det som skulle bli Norrköping.

Upproret

I ett tal en Moncadadag i början av 90-talet inledde Sven med: När man skrivit många böcker blir man ibland tillfrågad om vilken som är den bästa. Jag brukar svara: UPPRORET. Den kom ut i sin första upplaga 1968 och börjar så här: "Soldaten på taket höjde sitt gevär och sköt. Mannen nere på gårdsplanen släppte sin pistol, föll framstupa i gruset och blev liggande. Han efterlämnade hustru och två barn."

I slutet av 60-talet hade han rest till Kuba tillsammans med filmaren Lasse Westman. Senare ledde han flera grupper till Kuba och åkte dit med hustru Inga flera gånger för att plantera kaffe och samla material till boken Upproret. Intervjuade folk som varit med gerillan och besökte revolutionens historiska platser. Upproret kom ut i flera upplagor, senast som En bok för alla 1988.

I ett inlägg "Vi ska alla dö" på den egna bloggen, skrev Sven: "Det normala för oss är att inte finnas till. Först är vi normala i en evighet. Sen finns vi till ett spralligt ögonblick, för att strax därefter återgå till det normala ickevrat".

*Dö ska vi alla,
Jag ganska snart, jag som fyllt nitti.
Även du ska dö. Ajö!*

Jerry Williams har kilat vidare

Jerry Williams är död. Kommunisten som alltid var redo att ställa upp i solidariska sammanhang. Han som aldrig tvekade att försvara den kubanska revolutionen. Han fördömde USA:s blockad mot Kuba och sista gången vi talades vid beklagade han att han inte haft tid att engagera sig mer aktivt i Svensk-Kubanska Föreningen.

ALLTID I VÅRA HJÄRTAN, KAMRAT!
Svensk-Kubanska Föreningen

