

Nyhetsbyråerna och Pentagons 27.000 PR-specialister är parter i detta krig. Medierna spelar en avgörande roll för att bevara den rådande ordningen. En ordning som ligger i maktthavarnas intresse.

Varje gång du hör eller läser om Venezuela, Kuba eller något annat, tänk på vem som ligger bakom. Vem gynnar vinklingen? Vem tjänar på den versionen? Vad är det som döljs? Vi ska vara medvetna om att det är detta vi har att kämpa emot. Vi är katastrofalt underlägsna. Vi måste vässa våra möjligheter och bli slagkraftigare, vi måste bli fler för att nå ut bättre. Vi måste lita på vår egen verklighetsuppfattning, trots att den ständigt ifrågasätts.

Men vi är inte ensamma, våra uppfattningar delas av miljontals progressiva och kämpande människor i världen.



Zoltan Tiroler

Källa: Den norske journalisten Terje Maloy, <https://off-guardian.org/2019/03/08/the-propaganda-multiplier/>



FRIHET FÖR LULA

Över hela världen har uppmärksammats att Brasiliens förre presidenten Lula da Silva suttit fängslad ett år efter de falska anklagelserna om bl.a. korruption. Även i Stockholm har ett protestmöte hållits och över hela världen krävs nu att Lula frigges. Kampen för Lula har bara börjat.

Venezolanerna kämpar mot strupgreppet

Det USA-ledda kuppförslaget mot Venezuelas regering har gått i stå. Hökarna i Washington lyckas inte uppbära någon entusiasm för ett militärt äventyr så länge militären i Venezuela inte viker ner sig för hoten, respektive löften om riklig belöning ifall de gör myteri. Nu varnar till och med en lång rad före detta säkerhetsagenter i USA för det militära alternativet.

USA:s planer på ett snabbt maktövertagande slog slint. Den självutnämnde »presidenten« Guaidó är en alltmer ömklig figur och har förmodligen snart spelat ut sin roll.

Man kan undra om inte Margot Wallström i sitt stilla sinne ångrar Sveriges snabba erkännande av USA-produkten Guaidó. Han är maktlös och erkänd bara av en minoritet av världens länder.

Men Washington ger aldrig upp. Se bara på de 60 år som USA försökt störta Kubas regering. När detta skrivs är det sanktioner, sabotage, undergrävande verksamhet och utsvaltning som gäller. Samt det aldrig upphörande mediekriget.

När socialisterna segrade i valet i Chile 1970 sade USA:s säkerhetsrådgivare Henry Kissinger: »Jag inser inte varför vi skulle stå och se på när ett land blir kommunistiskt på grund av dess folks oansvarighet. Frågan är alltför viktig för att väljarna ska få bestämma det själva«.

Kissinger har fått värdiga efterföljare. USA-senatorn Marco Rubio sade 7 mars: »Venezuela kommer att uppleva en period av lidande som ingen annan nation på vårt halvklot i modern historia.« Och senator Bob Menéndez fyllde på: »Om folket i Venezuela vill ha en framtid, om de vill ha en framtid utan sanktioner av USA måste de erkänna Juan Guaidó som legitim president.«

Guaidó själv har sagt att strömavbrotten kommer att fortsätta så

länge Maduro är kvar. Guaidó lär inte få ökad popularitet bland venezolanerna med sådana uttalanden.

Men högern i Venezuela har gett upp hoppet om att störta Maduro av egen kraft. De vädjar till USA och dess allierade för uppgiften. De önskar ett militärt angrepp mot sitt eget land.

Det är metoder som drabbar miljontals venezolaner och får maffiakungen Al Capone att framstå som en harmlös söndagsskolosse.

USA trappar upp också mot Nicaragua, Bolivia och Kuba. Stormakten spottar på allt vad internationell rätt heter. Med ett sataniskt snett leende säger den dömda krigsförbrytaren Elliot Abrams att »vi har koll på varenda fartyg, varenda transport. Vi pratar med ägarna.«

Nu inför USA sanktioner mot företag och fartyg som transporterar olja från Venezuela till Kuba. Alltså den fria handeln är i skottgluggen. USA pressar också Indien att inte köpa den olja från Venezuela som finns tillgänglig då den inte längre skickas till USA. I kraft av dollarns ställning och då USA är världens största ekonomi kan det gå på gång sätta sig över FN-stadgan och internationell rätt.

Krigshetsare och krigsförbrytare som John Bolton och Elliot Abrams talar om »tyranniets trojka«, med syftning på Venezuela, Nicaragua och Kuba. De, och deras chef Trump, talar om att »befria Latinamerika från socialism«. De hotar, hetsar, blockerar, finansierar, tränar och utbildar sabotörer och »ledare«.

Det är skamligt att det s.k. världssamfundet stillatigande accepterar denna aggression mot självständiga länder. USA:s alltmer ökade aggressivitet gör läget mycket allvarligt. Ju mindre motstånd det möter, desto längre går det. Vänstern har stora uppgifter.

Zoltan Tiroler