

Nordiska Brigaden med barn

Efter 16 långa år återvände jag till Nordiska Brigaden och denna gång var jag inte ensam. Med mig nu var min fru Bianca och våra tre pojkar: Iivari 10 år, Leino 7 år och Niilo 4 år.

Att uppleva brigaden genom barnens ögon gjorde upplevelsen av Kuba om möjligt ännu större. Att ha barn på brigadlägret hör inte till vanligheterna, men jag vill här och nu slå ett slag för det till er som funderar i de banorna. Kubanerna älskar barn och visar det på ett sätt som vi i Sverige inte är vana vid. Som många brigadister nämnde så bidrog barnen till en god stämning på lägret.

Någon regelrätt semester rör det sig inte om och visst finns det utmaningar för en familj på Nordiska Brigaden, men ingen mår ju dåligt av utmaningar och fysiskt arbete. Brigaden innebär bland annat tidiga mornar, arbete, föreläsningar, långa bussresor, museibesök, dvs. sånt som ett barn kanske inte i första hand föreställer sig att syssla med på ett lov. De flesta föräldrar vet dock att barn gillar att göra det som vuxna gör och därför tog vi med barnen på i stort sett allting och de gillade och klarade av det mesta galant. Att skörda sötpotatis, kratta och samla skräp gjorde de med ett barns ihärdighet, även om värmen så klart kunde få även en vuxen att efter ett tag söka vila och skugga.

Våra barn är som vilka andra barn som helst och jag tror de flesta barn skulle klara av livet på Nordiska Brigaden. Visst, det kan vara krävande, men det är framför allt väldigt lärorikt. Sen ska man komma ihåg att brigaden, förutom det jag tidigare nämnde, även rymmer bad, dans, oförglömliga kulturupplevelser, spännande resmål och framför allt: mötet med det kubanska folket.

Lägerområdet, eller Campamento, där man bor är som en mindre by med tydliga gränser och barnen kan fritt utforska området både inom och utanför. Runtom byn finns fält och till närmsta byn, Guayabal, är det ca en kilometer. Tryggheten man känner på Kuba, både i städer och på landet, är exceptionell och



Familjen Wigren vid Che Guevaras monument i Santa Clara

det är få ställen på jorden som kan mäta sig med Kuba när det gäller just trygghet. Min fru, som var på Kuba för första gången, slogs också av detta och var själv ute och gick sent på kvällarna när vi besökte städer som Havanna, Santa Clara och Holguín.

Att okynnesåka runt halva jorden tror jag ingen normal människa gör, men ska man göra en resa i livet så är Kuba och Nordiska Brigaden ett utmärkt alternativ. I dessa dagar då barn över 2 år betalar i stort sett samma pris som en vuxen för en flygbiljett så är det inte direkt gratis för en stor familj att åka till Kuba. Jag vill dock påstå att resan var värd varenda krona. En upplevelse för livet var det och förhoppningsvis kommer jag att återse Kuba nån dag. Det viktigaste för mig var dock den energiinjektion som resan gav och som ger mig kraft och mod att kämpa vidare här hemma för ett rättvisare Sverige, för det är genom att skapa det som vi hjälper kubanerna bäst. ●

Oskar Wigren